

Eens een Tukker...

Freddie (55) en Renate (53) Dieperink lieten vijf jaar geleden hun hele hebben en houwen achter in Haaksbergen. Freddie, als ondernemer groot geworden met zijn Safretti sfeerhaarden, geniet nu met zijn vrouw van de Spaanse zon in Totana. Maar... van rustig aan doen is niets gekomen.

Wat doen jullie momenteel in Totana?

Freddie: „We runnen sinds een paar jaar het bedrijf Forza Totana. We verhuren vakantiehuizen. We hebben er vijf, met een soort kinderboerderij erbij. Verder bieden we fietsen wandeltochten aan, hardlooptactiviteiten en workshops in het maken van bijvoorbeeld paella. We willen mensen deelgenoot maken van het stressloze buitenleven in deze streek, waar wij zo van houden. Niks moet, niks mag. Maar we nemen de mensen graag mee de natuur in. Totana is een authentiek stadje en ligt gelijk aan de voet van het natuurpark Sierra Espuna. Voor ons is dit het paradijs. Daarom zijn we gebleven nadat we er meerdere keren vakantie hielden. Komt voor Renate nog eens bij: ze heeft spierreuma. Sinds we hier wonen heeft ze geen medicijnen meer nodig, dankzij het klimaat.”

Maar vanwaar die omme-zwaai? Jullie hadden het in Haaksbergen goed voor elkaar „Klopt. Renate werkte bij de TKH Group in Haaksbergen en ik was medeoprichter van Safretti sfeerhaarden, pakweg dertien jaar geleden. Dat bedrijf werd groter en groter. We hadden vestigingen in Mexico, Hongkong, we gingen naar China, Dubai. En toen stopte ik. Ik wilde wat anders. Ik reisde de hele wereld over, stond overal op beurzen. Voor mijn gevoel zat ik meer in het



Renate en Freddie Dieperink. Op de achtergrond de huisjes die zij verhuren.

FOTO FAMILIE DIEPERINK

vliegtuig dan dat ik op de grond stond. Dan is het tijd voor wat anders.”

Van kachels naar vakantie-huisjes verhuren. Hoe ontstond dat plan?

„Haha, er was geen plan. Ik wilde het een tijdje aankijken, even niks doen. Het gas eraf en dan maar zien. Dat hoefde niet per se in het buitenland. Er was geen financiële druk. Eigenlijk was er op dat moment geen enkele intentie om weer veel te doen. Daarom fietste ik zo nu en dan lekker in het gebied van Sierra Espuna. De korte boks an en op pad. En toen deed zich de kans voor om in Totana een huis te kopen. En toen kwam er naast ons nog een huis te koop, en nog eentje... En voor je het weet ben je wéér ondernemer.”

Missen jullie Twente?

Renate lacht en zegt: „Freddie mist vooral het bokbier van Grolsch. Want dat is hier niet te krijgen. Natuurlijk denk je

nog aan Twente. Maar de goedelijkheid hier in Totana komt misschien wel wat overeen met hoe we in Twente met elkaar omgaan. Verder is het niet te vergelijken. Je leeft hier zoveel meer buiten. Het leven is hier zoveel relaxter dan in Nederland, waar het leven zo druk is en gestrest. Hier leef je naar mijn motto: Leef met vlag en wimpel, maar houd het simpel.”

Zit een terugkeer nog in de planning? Eens een Tukker...

Freddie: „Je weet niet wat de toekomst brengt. Hoe gaat het bijvoorbeeld met onze gezondheid? Maar mijn ouders leven nog en elk kwartaal is eentje van ons wel terug in Haaksbergen. Dat voelt goed. Maar terug naar Twente? Dat is nu ver weg.”

Renate: „Twente bracht ons veel. In feite ook het leven dat we nu hebben. We zijn hier gelukkig. Maar Twente zit wel in ons hart. Dat is en blijft zo.”

– Lucien Baard